



BENAJA LOGOS

— IN GOD GEGROND OM —
BETEKENIS OVER TE DRAGEN

Het handboek voor leven

Nawoord

Afstemming op wie je al bent

Dit is geen boek dat zegt wie je moet worden.

Het wil zichtbaar maken hoe je kunt afstemmen op wie je al bent.

Niet door harder te proberen. Niet door jezelf te repareren.

Maar door te leren kijken naar hoe het leven zich vormt.

Voor mij persoonlijk kreeg dit proces een extra verdieping door de Bijbel, en in het bijzonder door de wijsheid in Psalmen en Spreuken. Niet als regels, maar als spiegel. Niet als dwang, maar als uitnodiging tot afstemming.

Ik ervaar Gods orde dan ook niet als iets dat beperkt, maar als iets dat toevoegt. Als een bedding waarin het leven tot rust kan komen en tot bloei mag komen.

Ik hoop dat dit boek mag bijdragen aan:

- Het bewustzijn dat je al goed bent,
- Het besef dat je al waardevol bent,
- Het gevoel dat je al geliefd bent.

Want wat veel mensen niet beseffen, is dat het moeilijk is het goede in jezelf te zien wanneer je voortdurend het gevoel hebt niet begrepen te worden en er alleen voor te staan.

Moge dit handboek je helpen het goede in jezelf te vinden.

**Niet om perfect te worden, maar om steeds
meer in lijn te komen met wie je bent en wat je nodig hebt.**

*Alles wat in dit boek staat,
is geschreven uit overgave
en gehoorzaamheid aan
wat ik heb mogen ontvangen.*

*Dank U God, Dank U Jezus Christus, Dank U Heilige Geest.
Uw nederige dienaar: Ben.*

*En als iemand van u in wijsheid tekortschiet,
laat hij die dan vragen aan God,*

*Hij die aan allen geeft,
eenvoudigweg en zonder verwijt,*

en het zal hem gegeven worden.

— Jakobus 1:5



BENAJA LOGOS

— IN GOD GEGROND OM —
BETEKENIS OVER TE DRAGEN